



5.

Solo:

Mon der er mere vi behøver sige om vor vært,  
Jo, du har gennem alle disse gode år os lært.  
Med energi, engagement er livet mere kært,  
Vi tror at du blir' hundred' år. Det falder ikke svært.

Alle:

Ja, hurra,  
hurra, for Birgit,  
for halvtredsindstve år  
du fylder nu. Det sker for mange lig'som tiden går  
Og vi glæder os fordi vi hele natten feste ska'  
Så tak fordi du tog os med til denne fødselsdag



*Kærlig hilsen  
Katrine, Troels, Anne Lene og Ole*

# Birgit



**Ved fødselsdagsfesten 21.juni 2008**

## En shanty-sang for Birgit

Melodi: *Seven Drunken Nights*



1.

Solo:

Da vi kom hjem den anden dag, hvad var dog der lå?  
En konvolut, som indeholdt et kort med cifre på  
Et tal så stort, vi troede knap, man ku' den alder nå  
Og stadigvæk, alligevel, vær' levende som få

Alle:

Ja, halvtreds,  
halvtreds, den skarpe kant,  
blev let som ingen sag  
Passeret her i torsdags, og nu er vi her i dag.  
For når Birgit inviterer os, så vi kan holde fest  
og slå til Søren, kommer vi fra både øst og vest



2.

Solo:

Hun er en høvding i sin klan, Bak Bøttchers koloni.  
Hun styrer dem med kærlig hånd, slet ikke tyrani.  
Og arrangerer dit og dat, for det kan chefer li'  
Så hun og Søren slapper sjældent af når de har fri

Alle:

Ja, så travlt,  
så travlt, hun skynder sig.  
Har hun mon lyset set?  
Om OL var lidt kreativ, blev hun en ny atlet  
Ja, for hvis man skulle kæmpe om kalender-hurtigst-fuld  
Så er vi ganske sikre på, hun ville vinde guld

3.

Solo:

Engang blev Birgit pædagog, og med en lilla ble  
I børnehaven var hun uundværlig, indtil det  
blev klart, at skolen var det sted, hvor Birgit bedst slog te'  
Nu er hun lærer, socio-hjælper og den gode fe

Alle:

Ja, de børn,  
de børn, hun elsker dem,  
og de ved klar besked,  
at bedste skolestart kun fås, når Birgit hun er med.  
For hun styrer sine minitropper gennem ild og vand  
Og sikrer deres ve og vel, selv mod en vold'lig mand.



**CYKELPIGER.** I går deltog mere end  
6.000 kvinder i cykelløbet 'Tøserunden'.

4.

Solo:

Kan Birgit spille fodbold, kan hun løbe 4 mil?  
Kan hun mon cykle Sjælland tynd og stadig med et smil?  
Kan hun da spille volleyball og badminton dertil?  
Og flytte hvert et møbel rundt, som brik i puslespil?

Alle:

Ja, så sej,  
så sej, den djærve kvind',  
hun holder aldrig op  
Kun da på ski hun knæet vred, hun måtte tag' et stop  
Men så svang hun sig på cyklen op, ja man kan næsten si'  
Den sidste mohikaner sejred' stort ved Wounded Knee.